

## PERSBERICHT

14 april 2014

### Titelfraude Zen.nl, autorisaties zonder formele waarde

Rients Ritskes, leider van Zen.nl, leidt al jarenlang mensen op tot zenleraar of zenmeester zonder dat hij zelf enige autorisatie heeft. Alle autorisaties van Zen.nl zijn daarmee formeel zonder waarde.

Ritskes maakte valse claims over zijn status op zijn website en in interviews en gesprekken. Hij beweerde dat hij in 1999 als zenmeester was geautoriseerd door Sokun Tsushimoto Roshi, een Japanse zenmeester die momenteel arts is. Ritskes noemt zichzelf 'Zen Master', 'Dai Osho' en 'Roshi'. Hij incasseert hoge bedragen voor opleidingen. Op aandringen van Tsushimoto Roshi heeft hij begin april zijn valse claim van zijn website verwijderd. Op veel andere plaatsen op internet is deze nog wel te vinden. Tsushimoto Roshi heeft ook aangedrongen op een publieke verklaring waarin Ritskes de waarheid vertelt. Tot op heden is niet aan dit verzoek voldaan. De gedragscode van Zen.nl kent de volgende bepaling [versie 14 april 2013]: 'Je doorziet je eigen tekortkomingen en kunt waar nodig goed excuses maken' (<http://www.zen.nl/nl/gedragscode.php>) .

Sokun Tsushimoto Roshi was niet op de hoogte van de claim van Ritskes tot begin april van dit jaar. Op zijn website [www.revsokun.net](http://www.revsokun.net) schrijft Tsushimoto nu: 'I declare that I have never ever authorized anyone as a Roshi (zen master).' Hij geeft aan dat hij 'erg verdrietig en woedend' is dat hij op deze manier door Ritskes gebruikt is. Hij heeft Ritskes in 1999 als teken van vriendschap een *rakusu* gegeven, een Japans symbool van het monnikskleed van de Boeddha. Daarover zegt Tsushimoto: 'Als een zenmeester zijn leerling autoriseert als Dharma-opvolger, geeft hij hem officieel een 'Inka-certificaat' (kalligrafie) als bewijs van autorisatie. Dan krijgt de leerling de titel Roshi. Een andere vorm van autorisatie, bijvoorbeeld het geven van een rakusu, monnikskleed en dergelijke, is niet toegestaan.'

Ritskes vraagt voor zijn opleidingsprogramma een bedrag van 297,50 per maand (minder draagkrachtigen kunnen in overleg een korting krijgen op dit bedrag). Mensen kunnen een 'eerste-, tweede- en derdegraads bevoegdheid' halen binnen een vastgesteld aantal jaren, als ze aan bepaalde kwalificaties en inspanningen voldoen. Op dit moment volgen 135 mensen de opleiding in enig stadium. Ruim 100 mensen hebben eerder (een deel van) de opleiding gevolgd. De bruto inkomsten uit alleen al dit traject van Zen.nl lopen daarmee in de tonnen per jaar.

Tsushimoto Roshi over de termijnen en de bedragen: 'Je kunt zen niet kopen. Het is totale nonsens om te stellen dat je zenleraar of zenmeester kunt worden binnen een bepaalde tijd, ook al moet je daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zen is individuele beoefening waarbij je zoekt naar je ware zelf, dat niet-zelf is. Een echte zenmeester of leraar vraagt geen hoge geldbedragen voor cursussen en zentraining.'

Nadat Ritskes begin april door Tsushimoto Roshi is aangesproken op zijn valse voorstelling van zaken, schrijft Ritskes hem plotseling iets anders over zijn autorisatie. Hij verklaart nu dat 'zijn 30 leraren' in 2010 besloten om hem als zenmeester / roshi te autoriseren. Volgens Ritskes tekenden ze daartoe een certificaat en gaven ze hem een nieuwe rakusu. In de zentraditie is het niet mogelijk dat

studenten hun leraar autoriseren. Mogelijk daarom laat Ritskes tegelijk aan Tsushimoto Roshi weten dat hij in Nederland 'al uitgebreid heeft aangekondigd' dat hij vanaf nu doorgaat zonder enige verbinding met het Japanse Rinzai zen, en dat Tsushimoto geen autorisatie heeft verleend aan Ritskes.

Onder druk van de omstandigheden heeft Ritskes inmiddels zelf een persbericht uitgebracht waarin hij het doet voorkomen alsof hij uit vrije wil 'breekt' met zijn Japanse meester (die hij niet heeft) en dat hij naar Japan is om 'zijn monnikskleed' terug te brengen. Overigens woont Tsushimoto Roshi momenteel in Londen. Ook geeft Ritskes in zijn persbericht opnieuw een valse voorstelling van zaken over zijn vermeende autorisatie.

### **Einde persbericht**

Noot voor de redactie:

Dit bericht wordt verzonden namens en op verzoek van Sokun Tsushimoto Roshi.

Voor meer info, mail naar [ron@ronsinnige.nl](mailto:ron@ronsinnige.nl).