

## Verklaring door Sokun Tsushimoto Roshi

28 april 2013

Nadat ik lange tijd geen contact heb gehad met de heer Ritskes, kwamen de recente onthullingen voor mij als een donderslag bij heldere hemel. Als ik nu zijn meest recente uitspreken lees, kan ik eerlijk gezegd niet anders dan diep teleurgesteld en boos zijn.

Hoewel het probleem misschien complex lijkt, is het dat niet. De kwestie is simpel en eenvoudig. Het komt neer op de vraag die ik de heer Ritskes direct al stelde, namelijk: "Waarom heb je in het openbaar verkondigd dat ik je formele autorisatie als zenmeester heb gegeven in 1999?"

Waarom beantwoordt de heer Ritskes deze eenvoudige vraag niet? Vindt hij het niet nodig om te antwoorden? Of zou het kunnen dat hij niet kán antwoorden?

In plaats van een rechtstreeks antwoord, ontwijkt hij de kwestie en hamert hij op een interpretatieverschil over de *rakusu* die ik hem gaf en, volgens hem, de titel *Dai Osho*. Als de heer Ritskes de ervaring of de kwalificaties had, en een autorisatie als zenmeester (Roshi) waardig was, zou hij het niet nodig hebben om zich er onderuit te draaien met geforceerde en vergezochte interpretaties over een simpele *rakusu*. Hij zou het ook niet hebben over het predikaat *Dai Osho*. En hoe bizar zijn interpretaties ook zijn, ze kunnen nooit een *rakusu* en '*Dai Osho*' veranderen in een formele autorisatie (*Inka Shōmei*) als zenmeester.

Ik stel hierbij onomwonden: "De heer Ritskes is nooit door mij geautoriseerd als zenmeester. Bovendien voldoet hij aan geen enkele voorwaarde daarvoor." Hoezeer hij ook probeert zichzelf er onderuit te draaien of te praten over 'verschil in interpretatie', het zal niet lukken. Dit zijn de feiten, helder, duidelijk en onweerlegbaar.

De heer Ritskes heeft in het openbaar aangekondigd dat hij nu 'breekt met zijn Japanse meester', 'breekt met de Japanse lijn' en doorgaat als een 'onafhankelijke moderne nieuwe Nederlandse loot'. Hij bekritiseert de zentraditie. Hij heeft zijn recente reisplan naar Japan veranderd en heeft zijn trainingskleding naar Tenryuji gebracht. We kunnen alleen maar lachen om zijn show – want de heer Ritskes heeft nooit een formele band gehad die hij zou kunnen verbreken. Terwijl hij zich profileert als iemand met diepe banden met Tenryuji, heeft daar in feite bijna niemand ooit van hem gehoord. We zijn wel klaar met zijn rare fratsen en opschepperij.

Nogmaals, mijn vraag aan de heer Ritskes is niet moeilijk: "Waarom heb je in het openbaar verkondigd dat ik je formele autorisatie als zenmeester heb gegeven in 1999?" Een kind kan die vraag beantwoorden. Alle problemen die nu volgen, ontstaan door het onvermogen van de heer Ritskes om te antwoorden. Leugens kunnen niet de oorsprong zijn van iets werkelijks. Ik ben er klaar voor en wacht op een oprecht en eerlijk antwoord.

Aan iedereen vraag ik nederig om het essentiële probleem hier rechtstreeks en met een heldere blik te bekijken. Ik vertrouw erop dat je daarbij geleid wordt door de wijsheid van onderscheidend vermogen. Moge dit probleem zo snel mogelijk opgelost zijn.

Gasshō (handpalmen tegen elkaar),

Sokun Tsushimoto